

Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”

Onsdag 15 maj 2019.

Baltak / ån Tidan

Nej – inte idag heller!

Förra veckans förhoppningar om att göken skulle vara med oss idag, hörsammades inte, - vi får ha tålamod....

En vandring utmed ån Tidan i riktning norrut (mot Tidaholm), och med utgångspunkt från bron över ån i Baltak, är vad som är planerat för dagen.

Det är en fin morron med löfte om sol och tvåsiffrigt på termometern längre fram på fm. 18 entusiaster idag, och stora förhoppningar om att se forsärla – eller som Steve uttryckte saken – ”forsärlan ä’ju liksom hela iden med den här utflykten”.



En av dagens höjdpunkter vad gäller skådande, lät inte vänta på sig särskilt länge... Efter bara några hundra meters promenad hördes göktytans sång på nära håll, och efter ytterligare några meter bort, kunde den skådas, sittande i ett torrträd, spelande för glatta livet! Många av oss skänker säkert en tacksamhetens tanke till Bosse som nästan alltid har sin tub med... Den gör skillnad vid sådana här tillfällen...

...som t ex för Maria, som med sin mobiltelefon via tuben fick den här bilden...,
och som vi nu alla kan glädjas av....



Den här vandringen är inte särskilt lång (bara ca 5 km fram och tillbaka) men väldigt
vacker och rogivande att avnjuta i sakta mak...



Vi passerar platser som "Bälteberga bro", "Idahulja", "Sandbergs bad" och "Tegelslagarholmen" som för övrigt varit en gammal festplats. Bra fikaplats idag... Vid Bälteberga kan fortfarande ses spår av svunna tiders verksamheter. Där har funnits spinneri, kvarn, såg, tegelbruk mm.

Ca 30-talet observationer hamnar i Rolfs protokoll innan vi är åter vid utgångspunkten. Forsärla är givetvis en av dem, liksom svartvit flugsnappare, större hackspett, trädkrypare, drillsnäppa och stjärtmes för att nämna några.



Tidan är ett eldorado inte bara för fågelskådare, utan också för fiskeentusiaster – flera av dem långväga ifrån. Vi rundar av med en mysig fikapaus vid "värmestugan" nära Bälteberga bro.

