

Falbygdens Fågelklubb – "onsdagsgruppen"

Onsdag 17 juli 2019.

### Ore Backar

Fortfarande sommar och riklig blomning – men sädesfälten börjar ljusna, och anta en allt gulare färgton, vilket ofrånkomligt varslar om höst i antågande – men också det en fin tid på många sätt...



Just idag – bara 12 plusgrader vid pass kl 06.00, men solen silar redan sitt ljus genom trädkronorna, och gårdagskvällens jättenattljusblommor är fortfarande fräscha. Dagen blir fin!

Onsdagsgruppen ställer kosan mot Ore Backar denna dag. 11 deltagare trots sommar- och semestertider...

Fågellivet i markerna är påtagligt annorlunda vid det här laget jämfört med tidigare – ljudmässigt inte så mycket sång - mest varningslåten, men ändå en hel del liv och rörelse i form av matning av ungar, och ungar som kommit ur bon etc.

Till ex ser vi ett antal gärdsmygsungar, hoppande bland hasselbuskarna, medan föräldrarna varnar frenetiskt i omgivningen....

Men det är inte bara fåglar som "befolkar" det här området... vi har tidigare observerat vildsvinens framfart i form av uppochnervända gräsytor... men nu verkar de också bestämt si för att gå på djupet ...



Det finns fler som håller till i området.... Vi fick en lätt känsla av vilda västern när vi försiktigt närmade oss udden och tornet på Ore Nabbe. Där ute befann sig kanske hundratalet kossor och kalvar, som med dunder och brak lämnade udden ... för att inte beblanda sig med några enkla fågelskådare... häftigt, även om de var fredliga... Det mesta av vår observationskapacitet togs för övrigt i anspråk för att undvika "tramp i blajan"







Under fikapausen vid tornet fick vi en magnifik uppvisning av en lärkfalk som gjorde flera rundor över viken utanför nabben. Fisktärna, havsörn, gråtrut och storskarv var ytterligare observationer som kunde noteras



Så vackra högsommarens färger visar sig... "gräset" som färgar backarna nästan röda, blåklockornas lyster, och mängder av andra fina växter.

Utöver en hel del ytterligare observationer, noterar vi en mindre hackspett som en höjdpunkt. Den höll till bland tallarna, just som stigen lämnar de strandnära åsarna, och fortsätter över de skogsklädda åsarna mot parkeringen.

Så här fint kan det va'!

Evert Arnoldsson