

Falbygdens Fågelklubb – ”onsdagsgruppen”

Onsdag 19 juni 2019.

Ekedalen, Ödegårdsstigen



Vi skriver idag den 19 juni – da´n före da´n före midsommarafton – 2019.

Även om blomningen är tidig för året, så är det gott om midsommarblommor – ”och dom är ju så vackra”...

Onsdagsgruppen gästar idag grannkommunen Tidaholm, för ett besök i Ekedalen och de fina vandringslederna i och omkring bokskogen där. Vi rör oss på historisk mark sett ur flera tidsepoker.



Vi startar vid minnesstenen över slaget vid Gestilren, ett slag som utkämpades mellan Eriks- och Sverkerätterna år 1210. Vi följer sedan "Ödegårdsstigen" som tar oss genom Von Essenska bokskogen och vidare in ett kalkbruksområde, som hade sin storhetsperiod från mitten av 1800-talet fram till 1920 talet. Slaggtipparna, och brännugnarna är fortfarande synliga spår efter den verksamheten.

Morgonen är strålande vacker. 17 deltagare idag. Förhoppningen är som alltid, att observera många av våra vanligt förekommande fågelarter, men också lite särskilda förhoppningar vad gäller möjligheten att höra/se mindre flugsnappare. Den har visat sig här tidigare vid flera tillfällen.



Miljön i bokskogen är speciell på många sätt, lite som att ta sig fram i en pelarsal....eller vad sägs om ljuset som silar ner genom lövverket.....



Hur gick det nu med de ornitologiska observationerna – fann vi någon mindre flugsnappare? Nej – den visade sig inte för oss, men kanske fanns den där ändå...

Förhoppningarna i övrigt infriades nog i stort som vi tänkt oss.

Bofink, gärdsmyg, svarthätta, större hackspett, trädkrypare, taltrast, koltrast, lövsångare, rödhake, grönfink, steglits, grå och svartvit flugsnappare är i alla fall några av dem som noterades..

Vad vore dessa utflykter om inte fikastunden fanns med???



Eller hur?

/Evert Arnoldsson

